

7/A SINIFI KENDİNİ ANLATIYOR

Bizim sınıfın adı geçtiğinde akla ilk olarak biz geliriz . Bize “7/a'nın erkekleri ” derler . Bu bizi çok rahatsız ediyor . Çünkü bizim adımız çıkmış . Nerede bir olumsuzluk varsa nerede bir suç varsa sorumlusu bizi , sanılıyor . Oysa durum hiç de öyle değil . Biz kötü insanlar değiliz . Mesela Onur ... Ben size onun nasıl biri olduğunu anlatayım .

Kimse Onur 'u sevmez . Herkes ondan bezmiş yani usanmış . Ama siz Onur'u sevmezseniz Onur da sizi sevmez . Onur iyi biridir . Köyde içine girdiği ortam onu bozmuştur . Özellikle de ağabeyi Uğur 'un arkadaşları çok bozuk . Her şey onların yüzünden oldu . Onur ilkokul yıllarında çok başarılı ve terbiyeli bir öğrenciydi . Baktı ağabeyinin arkadaşları sigara içiyor , o da içmeye başladı . Her şey küçükken oldu . Artık bırakmak da mümkün olmuyor . Kimse onu kurtarmaya çalışmadı . Derslerinden geri kaldı . Özünü kaybetti , nasıl da iyi biri olduğunu unuttu . Bir fiske ile ağlayan Onur ,dayak manyağı oldu . İstersen yüz elli tane vur , bu Onur için hiçbir anlam ifade etmez . Çünkü Onur yenilebilecek her türlü dayağı yemiştir . Bugün Onur ; sigara içiyor , küfür ediyor , kızlara bulaşiyor...

Bunları görenler Onur 'u dövmeğe başlıyor . Oysa Onur'un geçmişini bilmiyor. İçindeki iyiliği bilmiyor. Hani beğenmiyorsunuz ya Onur 'u , Sedat'ı , Güven'i Mustafa 'yı ve beni . Oysa bizler çok iyiyiz .

OSMAN CİNTOSUN (7/A)

Bugünlerde dersimize giren öğretmenler bizim , geçen yıl mezun olan sekizlere benzemeye başladığımızı söylüyor.Oysa öğretmenlerimiz yanılıyor . Biz asla onlar gibi olmayacağız .

Ben de seneye bir sekizinci sınıf öğrencisi olacağım . Ama her yıl ki sekizler gibi olmayacağım . Her yıl ,sekizci sınıfların TEOG sınavı yaklaştığında paçaları tutuşur. Son bir ay kala çalışmaya başlarlar . Sınavdan sonra ise olan tam bir rezalettir. Ben onlar gibi yapmayacağım . Sınava bir ay kala değil bir yıl kala ders çalışmaya başlayacağım . Hiç kimseden utanmama neden olacak bir başarısızlık yapmadan sınavdan çıkacağım . Yaptığım başarı ile gurur duyacağım . Övünmek gibi olmasın; ama bende yirmi soruda yirmi doğru yapacak kapasite vardır . Mustafa Hoca, sınıfın uyanığı Furkan Tekin ile bana bu sene TEOG sınavında çıkan soruları getirdi. Hiç çalışmadan 14 yaptım . Yani birde oturup çalışsam sonucu siz görün artık . Geçen yılki sekizler okulumuzun yüz karasıydı . Bizi sondan birinci yaptılar . Onlar pek dersle ilgilenmezlerdi . Bu yaşta aşk hayatları başlamıştı . Akıllarında sadece aşk vardı . Oysa bu üçlü harfli kelime bu yaşta evcilikten farksız. Boş yere oyun oynadılar ve kaybettiler . Ağzlarından küfür eksik olmazdı . Birbirleriyle kavga ederler , her gün bir sorun çıkarırlardı . Ben ve sınıfım asla onlar gibi olmayacağız .

Devlet baba gibi karşımızda duran İlhan Hoca'ya , Mustafa Hoca gibi her şeyimize koşan bir öğretmene , Sezgi Hoca gibi saygılı ve ağzına kötü söz almayan öğretmene layık öğrenciler olmalıyız .

ESİN KALINDEMİRTAŞ (7/A)



ÇEŞİTLİ YAZILAR

Ben 5/A sınıfında okumak istemiyorum . Çünkü bizim sınıf çok kalabalık . İçeride nefes almak bile mümkün olmuyor .

Bizim sınıfta Muhammet isminde bir çocuk var . Bu oğlan adeta bir baş balası . Tüm derslerde dayak yiyor . Yazı yazmayı bile bilmiyor . Gelip gelip bana bulaşıyor . Bunun dışında öğretmenlerimiz bizi sevmiyor . Bize kızıyorlar . Bizim derslerimizin çok zayıf olduğunu söylüyor . Sınıfın çok gürültülü olduğunu söylüyorlar . Bazı derslerde sınıf susmak bilmiyor . Ama İlhan Hoca'nın derslerinde gık bile çıkmıyor . İlhan Hoca'nın odası bizim sınıfın hemen karşısında . Bir gürültü duyduğunda hemen bizim sınıfa geliyor . Konuşan her kim varsa elindeki değnek ile vuruyor . Sınıf o gidene kadar hiç konuşmuyor . O gittikten sonra ise yeniden konuşmaya başlıyorlar.

İnşallah bizim bu bozuk sınıfımız düzelir . Okulun en iyi sınıfı olur . Tüm öğretmenlerimiz bizi çok sever .

BÜŞRA SARI (5/A)

Mustafa Hoca sekizinci sınıfların sınıf öğretmeni . Şakacı bir öğretmen olsa da sinirli olduğu zamanlar ağırlıkta . Mustafa Hoca'nın sinirlenmesi asla istemiyorum . Çünkü onun sinirlenmesi demek , yirmi otuz sayfalık yazı ödevleri , sonu gelmez kompozisyonlar ve kitap okumaları anlamına geliyor .

Mustafa Hoca yazı çalışmalarına çok önem veriyor . Bizim yanımıza oturup nasıl yazılacağını gösteriyor . Bize beşinci sınıftan beri kompozisyon yazdırıyor . İçimiz dışımız kompozisyon oldu . İki buçuk yıldır sürekli kompozisyon yazıyoruz . Kompozisyon yazmaktan usandım . Bakın şu an bile kompozisyon yazıyorum . Yazabileceğimiz her türlü kompozisyonu yazdık . Ailemizi yazdık , arkadaşlarımızı yazdık , öğretmenlerimizi yazdık , köyümüzü yazdık , çocukluğumuzu yazdık . Artık yazacak konu bulamıyoruz . Akşam yatarken yarın yine kompozisyon yazacağız , diye düşünüyorum . Rüyalarım giriyor . Mustafa Hoca bize çok yüz verince biz de ondan astarını istiyoruz . Bunun sonucunda da kırk elli tane kompozisyon yazma ödevi geliyor .

Bunun yanında cinnet geçirmeme neden olan bir konuda 'de ' bağlacı . Bu bağlaç bazı durumlarda yanındaki kelimedenden ayrı yazılmış . Hocamız bunu yapalım , diye bize bir şarkı öğretti . Bazen en olmadık yerde bu şarkı aklıma geliyor . Durduk yere bunu söylemeye başlıyorum . Allah'ım çıldıracağım .

'Saçlarımı taramış , bozulmuyorsa ayrı ...'

GÜLBAHAR ÖZGÜL (7/A)



BİZİM SINIFIMIZ (8/ A)

Arkadaşlık bana göre insanın sırtını dayayabileceği , kötü gününde güvenebileceği - dostum-diyebileceği kardeş gibi yakındır .

Günümüzde çok arkadaş çeşidi vardır . Sosyal medyadan arkadaş , okuldan arkadaş , mahalleden arkadaş ...Oysa adam gibi adam olan arkadaş sayın iki ya da üçtür . Gerçek anlamda bir arkadaşın , bir dostun çok azdır . Benim de böyle arkadaşım çok azdır . Ben kişilik olarak eğlenmeyi severim . Hep esri yaparım ve çok yaramazımdır . Buna rağmen benim yakın arkadaşlarımdan bu huylarıma bir şey demezler . Ya da benim yüzüme karşı demezler . Bizim okuldaki arkadaşlığımız sıradan bir arkadaşlıktır . Okuldan okula birbirimizi görürüz . Fakat ben öyle bir arkadaşlık istemiyorum . Onlar bize gelsin , ben onlara gideyim istiyorum . Beraber gezelim , beraber pikniğe gidelim , beraber hep bir şeyler yapalım istiyorum . Oysa öyle olmuyor . Hep bir şeyler eksik kalıyor . Belki gün geçtikçe birbirimizin kıymetini daha iyi anlarız . Benim şu andaki arkadaşlarım : Elif , Rumeysa , Fatma , Saniye , Tuba , Hilal , Hatice. Bir şey olduğunda hep birlikte hareket ederiz . Bir erkek birimize vurduğunda hemen birlik olup onun üstüne çökeriz . Okulda hep birlikte dolaşırız . Birbirimizi yalnız bırakmayız . Birlikte ders çalışırız . Birlikte güleriz , birlikte ağlarız. Benim yukarıda saydığım arkadaşlarım gerçekten adam gibi adamdır .

Bu sene sekizinci sınıftız . Artık kuşun yuvadan uçuş zamanı geldi . Herkes ayrı yerlere dağılacak . Ben bu arkadaşlarımı asla unutmuyacağım . Onlar benim hem iyi hem de kötü gün dostlarım . Bu sene sonunda onlardan nasıl ayrılacağımı hiç bilmiyorum .

ELİF SARIBOĞA (7/A)

Ben sınıfımı çok seviyorum . Dışarıdan nasıl göründüğünü bilmiyorum ;ama benim sınıfım iyi insanların , fedakar insanların toplandığı bir yer . Hem çılığımız hem de içimizin bir yerlerinde sakladığımız iyilik tohumları var .

Bizim sınıftaki herkesin farklı bir yeri var . Sınıf arkadaşlarımı sanki kendi ailemin bir parçası olarak görüyorum . Çünkü zamanımın çoğunu onlarla geçiriyorum . Kavgalarımız , tartışmalarımız da olmuyor değil ; ama güzel günlerimiz ve kahkahalarımız da oluyor . Sınıf öğretmenimizin de söylediği gibi, bu sınıfta biri eksik olsa sınıfın bütün havası yok olur . Biri okula gelmediğinde onun yokluğunu hemen fark ediyoruz . Biz salata gibiyiz , bir şey eksik olduğunda salatanın tadı tam olmazsa bizim sınıfta da biri eksik olursa sınıfımızın tadı tuzu olmaz . Sizlere bu çok sevdiğim arkadaşlarımı birkaç kelime ile anlatmak istiyorum : ‘Sınıfın en konuşkanları Mustafa ve Mehmet . Resul ise onların aksine en sessizi . Cenk ve Muhammet tam bir traktör hastası . İhsan ‘ın halk oyunlarına özel bir merakı var . Abdullah ve Mehmet Cintosun çalışırsa başarılı olabilecek kişiler . Emre diğer erkeklerden çok farklı , yaşının üstünde davranışları var . Sınıfımızda iki tane Elif var . Elif’lerin ikisi de çok komik ve çok şaşalı . Kızların en suskunu Gülben . Rumeysa da bugünlerde onun gibi suskun olmaya başladı . Hilal ve Hatice saf kızlarımız , Tuba ve Saniye en terbiyeli kızlarımız , Sedef şarkıcımız , Zahide süslü kızımız , Ayşe en hamaratımız , Fadime kendi halinde temiz arkadaşımız .

Ben ise sınıf öğretmenimizin dediğine göre sınıfın hem çılığın hem de akıllı kızıyım . Ben bazen düşünüyorum . Birlikte sekiz yıl okuduğum bu arkadaşlarımdan 6 ay sonra ayrılacağım . Bu can dostlarım artık yanımda olmayacak . Sekiz yıl boyunca elini tuttuğum kişilerle yollarımız ayrılacak . Ben o ayrılık gününden çok korkuyorum .

FATMA ÖZLÜ (8/A)

