

SES

OKUL GAZETESİ
KIZILIN YILMAZ YIĞILI ORTAOKULU
KASIM /2017 SAYI: 9



OKUL AİLE BİRLİĞİ TOPLANTISI

2 Kasım günü akşam saatlerinde okul –aile birliği başkanı İsmail Saykan ve okul müdürü İlhan Bozkurt önderliğinde genel bir veli toplantısı yaptık . Toplantıya köydeki lojmanlarda kalan hocalarımız ve altmış beş veli katıldı . Toplantıda öğrencilerin ders durumları velilere tek tek anlatıldı . Toplantıda söz alan okul müdürü İlhan Bozkurt : ‘Okula yapılan işlerde velilerimizden destek bekliyoruz . Bu yıl içinde okulun batı tarafında yer alan duvarın onarılması , okula giriş kapısı yapılması ve çeşmenin tamamlanması gibi işlerde velilerimizin ellerinden geldiği kadar bizlere yardımcı olmasını rica ediyorum .’ dedi .



YENİ EĞİTİM –ÖĞRETİM YILINDA İLK YEMEK

4 Kasım günü okulumuza destekleme kursu için gelen hocalarımıza güzel bir sürpriz vardı . Okul müdürümüz İlhan Bozkurt ve hizmetlimiz Ahmet Güleç tarafından hazırlanan Besni tavası çok güzeldi . Yemeğe bazı velilerimiz de katıldı .



DUYURU !

- 7 Kasım günü birinci tarama sınavı .
- 10 Kasım Atatürk Günü .
- 24 Kasım öğretmenler günü .
- 22 Aralık günü tarama sınavında dereceye girenler Adıyaman’da sinemaya gidecek .
- 28 Aralık ikinci tarama sınavı
- 19 Ocak günü birinci dönemin sonu .

OKULUMUZDA DEĞİŞİM

Kasım ayı içinde okulumuzda olumlu gelişmeler olmaya devam ediyor . Besni Kaymakamlığı tarafından Örenli bir hayırsever olan Sai yenileniyor .





NASIL DERS ÇALIŞMALIYIZ?

Okula çok önem veririm . Benim evimde küçük bir odam var . O odada ders odam ve yatağım da bu odada bulunuyor . Odam çok sessiz ve güzel . Ödevlerimi kitap okuyorum ya da televizyon izliyorum . Şimdilik ödevlerimi yerde ya da yatağın Masam olduğunda ödevlerimi daha güzelce ve düzenlice yapabileceğim . Masada ders çalışırken önemli olacağımı düşünüyorum . Bazen yatakta çalıştığımda uykumun geldiği zamanlar masam almam lazım .

Ders çalışma dışında ben kitap okumayı çok severim . Ancak bir şartım var ! Okuduğum kitap heyecanlı ve güzel olacak . Çok sevdiğim hikayeleri sık sık okuyorum . Maceralı ve ilginç hikayeler hoşuma gidiyor . Özellikle televizyonda gördüğüm filmlerin hikayeleri varsa onları okumayı çok seviyorum .

Kitap okumak iyi ve güzel bir şey . Oysa bazen kitap okumak istemeyiz ve sıkılırız . Ama okuduğumuz hikaye çok güzel olur ve elimizden bırakmak istemeyiz . Kitaplardan birçok bilgi alırız . Bu yüzden kitaplar önemlidir . Atatürk de kitapları çok sevmiş . Biz de onun gibi olup kitapları sevelim . Kitap okumak ve ders çalışmak çok önemli şeylerdir . Ne yazık ki biz çocuklar hep oyun oynamayı istiyoruz . Çok eğlenmek istiyoruz . Ama derslerimiz çok önemlidir . Ders çalışırsak yazımız güzelleşir , zihnimiz gelişir , kendimizi ileriye taşımış oluruz . Çocuk olduğumuz için canımız gezmek istiyor , oynamak istiyor , dans etmek istiyor . Kafamızı bilgisayardan , tablettten kaldırmak istemiyoruz . Bıraksalar hiç sıkılmadan onlara bakıp dururuz . Hele televizyon karşısında saatler geçiriyoruz . Fakat bunları yaparken esas yapmamız gereken şeyi derslerimizi , okulumuzu , kitapları unutuyoruz .

Bir zamanlar bende televizyon , tablet ve bilgisayarın bağımlısıydım . Eskiden hiç ders çalışmazdım . Yanlış yaptığımı geç de olsa anladım . Annem ve babam benim geleceğim için hiç durmadan çalışıyor . Onlar için ve iyi bir geleceğimin olması için çok derslerime çalışmalıyım .

Bugün yaptığım her şey bana iyi bir gelecek olarak dönecek .

FATMANUR SORGUNCU (6/A)



BİZİ KAÇIRACAKLAR SANDIK

çük kardeşlerim köyün hemen dışındaki tarlaya pancar toplamaya gidiyorduk . Yakın
imle gelmeye karar vermişti . Hep beraber güle oynaya pancar toplayacağımız yere geldik
oktu . Keyfimiz yerindeydi . Canımız neyi isterse yapmaya karar verdik .

i pancar tarlasında bırakıp Sena ve ben yürümeye başladık . Konuşa konuşa bir baktık ki
şız . Sonra içimize delice düşünceler yerleşti . Sena ve ben yürüyerek Kızılin köyüne
Asfalt yoldan yürümeye başladık . Hatta ayakkabılarımızı çıkarıp öyle yürüdük . Böyle
yürümek çok hoşumuza gitmişti . Fakat yanımızdan geçen arabalardan dolayı korkuyorduk . Gelen geçen herkes
bizi bakıyordu . Korkumuz giderek daha da artıyordu . Arabadakilerin hepsi de kötü adamlara benziyordu . Hepsi
Gargamel suratlıydı . Bizi kaçıracaklar sandık . Koşa koşa geldiğimiz yoldan geri dönmeye başladık . Köyün
dışındaki ‘Tepe Ziyaret ‘ denilen yerde durup dua ettik . Korkumuz biraz azalmıştı . Fakat gelen arabaları
görünce biz yine kaçmaya başladık .Bir taraftan koşuyoruz bir taraftan da çığlık atıyorduk . Arabadakiler bize
gülüyordu . Sonunda kardeşlerimi bıraktığım pancar tarlasına ulaştık . Onlar pancar toplamayı bitirmiş , oyun
oynuyorlardı . Hiç de korkmuş benzemiyorlardı .

Bizi görünce şaşırdılar . Çünkü yüzlerimiz kıpkırmızı olmuş , nefes nefese kalmıştık . Kardeşlerim ne
oldu , neyden kaçıyorsunuz , diye sordular . Tabi ben gerçeği söylemedim . Bu Sena ile benim aramda sır kalacaktı .
Kardeşlerime fazla konuşmayım , hadi köye gidelim , diye önüme katıp yola koyulduk .İçimizdeki garip korku ile
evimize ulaştık . Çok eğlendiğim ve çok korktuğum o günü hiç unutmayacağım

BÜŞRA SARI (6/A)



KÖYÜMÜZDEN ÖRNEK KİŞİLER

Kızılın köyü çok değerli kişiler yetiştirmiş bir köydür . Şu an Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok Kızılınli bulunmaktadır . Farklı alanlarda işler yaparak Kızılın köyünün bir elçisi gibi hareket etmekteyiz . Saygı ve saygınlığı sayesinde hiç buraya gelmeyen kişiler köyümüz hakkında olumlu düşüncelere sahip olmaktadır . Köyümüz hala pek çok değeri bünyesinde barındırmaktadır .



Köyümüzün iyi ve örnek insanlarından birini anlatacağım . Başkaları belki farklı görüşte olsa da bana göre anlatacağım kişi insanlara faydalı olan örnek biri . Anlatacağım kişinin ismi Metin Saruhan . Dışarıdan gördüğünüzde dikkati çeken ilk özelliği tek kolunun olmaması . Bir kaza sonucu kolunu kaybetmiş . Başka bir insanın başına böyle bir şey gelse , hayata küser , elini eteğini her şeyden vazgeçirir . Köyümüzde yatarak ölmeyi bekler . Oysa benim anlatacağım kişi öyle yapmamış . Asla umutsuzluğa düşmemiş . Elbette kolu olmadığı için üzüldü . Ama kolsuz yaşamın yollarını da buldu . Kolsuz da yaşanabileceğini bize gösterdi . Onun yaptığı işlere tanık olduğumda hayret ediyorum . Bazı insanlar iki kolu iki ayağı olsa da onun yaptığı şeyleri yapamıyor . Metin Saruhan , kendine bakan , sakalına sakalına dikkat eden biri . Kendini bırakmamış . Yaşamaya devam etmiş . Köyde iki tane evi var . İkisi de çok güzel . Evinin önüne çok güzel ağaçlar dikmiş . Orman gibi yapmış . Onlar büyüdükçe onun da dünyaya tutunması artıyor adeta . Küçük bir arabası var . Araba sürüyor yani benim örnek aldığım kişi . Direksiyonu çeviriyor , vites değiştiriyor , hiç zorlanmadan . Yaz mevsimlerinde tek koluyla yüzüyor . Fırat Nehri'nde yüzüyor . Güvercin ve ördek besliyor . Onlarla mutlu oluyor . Köyün gençlerinin hepsi onu çok seviyor . Gençlerle konuşup bildiklerini anlatıyor . Okulun bir inşaat işi olduğunda tek koluyla koşup yardım ediyor .

Metin Saruhan ağabey , bana göre tüm bu yaptıkları ile köyümüzün örnek kişileri listesinde ilk sırayı alıyor . Aralık ayında da köyümüzün diğer örnek kişilerini sizlere anlatmayı planlıyorum . Yazımı okuduğunuz için teşekkür ederim .

ŞAHİN BOZOĞLU (6/A)